



Sct Michaels Nat

Kulturrute. H. C. Andersen – ruten

H. C. Andersens velyndere i København, blandt dem Jonas Collin, Knud Lyhne Rahbek, provst Gutfeld og kongen selv, Christian den 8., mente at han manglede almen dannelse, og sendte ham derfor til Slagelse for at få en studentereksamen. Han ankom til Slagelse i oktober 1822, 17 år gammel.

Den første nat indlogerede han sig på **"Den Lille Postgaard", Bredegade 11 (1)** hos gæstgiver madam Kikkebusch. Latinskolens rektor, Simon Meisling, havde dog allerede sørget for hans indkvartering, så dagen efter flyttede han ind hos madam Erikk Henneberg, **Bredegade 29 (2)** i et værelse med havestue og udsigt over åbne marker. Alternativet, som havde været på tale, var **Postgården på Gl. Torv (3)**. Det var billigere, men rektor Meisling anså det for at være risikabelt for den unges koncentration.

Fra sit logi havde Andersen en lille spadseretur til Latinskolen, som lå **Bredegade 4-6 (4)**. Han startede i 2. klasse, betydelig ældre end sine klassekammerater. Han var flittig, bestod sine eksaminer, rykkede planmæssigt op, og kom i efteråret 1825 i 4. klasse. Nogenlunde samtidig forlod han på Meislings opfordring sit logi hos madam Henneberg og flyttede ind hos rektorfamilien, der havde embedsbolig i skolens ejendom i **Bredegade 6 (5)**.

I maj 1826 fik Meisling embede som rektor i Helsingør. Familien flyttede og Andersen flyttede med. Det kom dog snart til et brud, og Andersen fik sin studentereksamen fra Københavns Universitet den 22. oktober 1828 med karakteren 'Haud

illaudabilis', som betyder 'Ikke urosværdig'. Det var ikke helt nok til at blive optaget på Universitetet, så han tog sin 2. studentereksamen året efter med karakteren 'Laudabilis' (rosværdig). Nu var universitetet åbent for ham, men det er en anden historie.

Andersen fik mange venner og bekendte i Slagelse. Blandt dem besøgte han præstefamilien Fuglsang i **præstegården Løvegade 4 (6)**, familien Holstein i **Lille Antvorskov på Ingemannsvej (7)** og Ole Petersen, hvis far havde **brændevinsbrænderi i Bjergbygaard (8)**.

Indtil 1810 havde latinskolen adresse i Kirkeladen for foden af Sct. Mikkels Kirke. **Foran Kirkeladen står i dag en lille fin skulptur "H. C. Andersens hat og stok" (9)**, udført af billedhuggeren Olaf Manske Andersen i 2005. Det indledende arbejde med stenen blev udført som en offentligt tilgængelig happening i forbindelse med Slagelse Festuge. Stokken blev støbt vederlagsfrit af Frese Metalstøberi.

På kirkens anden side, **på Nytorv, står skulpturen "H. C. Andersen Fortællebænk" (10)**, udført i granit, også af kunstneren Olaf Manske Andersen. Den blev skænket til byen af Slagelse Forskønnelsesselskab i 2006.

Til Restaurant Turisten, som ikke eksisterer længere, men som lå på Nytorv, malede den lokale kunstner Gerner Kajberg på bestilling af Slagelse Forskønnelsesselskab syv store billeder. De seks illustrerede eventyr af Andersen, det syvende var et portræt af digteren. Billederne har haft forskellige adresser i byen, men kan i dag ses i **Valdemarssalen på Dyhrs Skole (11)**.

Se kort





Sct Michaels Nat

Kulturrute.
H. C. Andersen
– ruten



#livet ved storebælt
#det gode liv
#studiebyslagelse

kulturnat.dk

@sct.michaels.nat sct.michaels.nat

